

1942. THORNING.  
Guldbryllup.



Onsdag den 5. August fejrer pens. Lærer N. P. Nielsen og Hustru, Thorning, Guldbryllup. For 12 Aar siden tog Lærer Nielsen sin Afsked som Lærer i Thorning efter at have virket der i 36 Aar, og siden har han og hans Hustru boet i Thorning By. Lærer Nielsen er 78 Aar gammel og Fru Nielsen 71.

Lærer Nielsen er Husmandssøn fra Hjortshøj, og indtil sit 22. Aar var han den meste Tid ved Landbruget som Hjorddreng, Andenkarl og Forkarl, men flere Aar i Forvejen var Lysten til at blive Lærer blevet vakt hos ham.

Ved Siden af hans Hjem laa Hesselballe Højskole. I to Vintre fulgte han Undervisningen der, og det var dette Ophold, der gav ham Lyst til at komme paa et Seminarium, men da han manglede de fornødne Pengemidler, gav han sig i Vinterhalvaaret paa egen Haand til at forberede sig til 1. Del af Lærereksamen bistaet af Forstander Simonsen paa Højskolen, mens han om Sommeren tog Plads ved Landbruget. Efter sa. edes i tre Aar at have læst med Afbrydelser rejste Nielsen til Aarhus og tog den Eksamen, han havde forberedt sig til. Han laante nu 200 Kr. hos en Gaardmand, og derved blev det muligt for ham at rejse til Gedved Seminarium, hvor P. Bojsen var Forstander, og herfra tog han Aaret efter, i 1886, 2. Del af Lærereksamen.

Nielsen var nu en Vinter Lærer paa Hesselballe Højskole, og desuden har han været Hjælperlærer i Sønderup paa Himmerland og Enelærer i Mygind. I 1894 flyttede han og hans Hustru til Thorning, hvortil Nielsen var blevet kaldet som Lærer og Kirkesanger. Der hørte et mindre Landbrug til Embedet, og Nielsen og Fru Nielsen fik nu deres Tid meget stærkt optaget. Skolen var toklasset, og en Tid, før Antallet af Klasser blev udvidet til fire, var der saa mange Børn i Skolen, at Fru Nielsen maatte hjælpe sin Mand, naar der skulde staves med de smaa i yngste Klasse. Kirkens Rengøring hørte med til Embedet, og efter at den Reform var gennemført med Tilslutning fra de fleste af Beboerne i Skoledistriktet, at Skolens Gulv skulde ferniseres og vaskes i Stedet for som før af de store Skolepiger at blive fejret to Gange om Ugen og strøet med Sand, overtog Lærer Nielsen og hans Kone ogsaa Skolerengøringen uden noget som helst Vederlag.

Lønnen var ikke stor til at for-

sørge Familien med; der kom fire Døtre og en Søn i Ægteskabet, men det var en Hjælp, at man havde Landbruget, og endelig var Lærer Nielsen og Fru Nielsen i Besiddelse af de to Egenskaber Flid og Nøjsomhed. Som Kirkesanger, Kirkebetjent og Ringer samt for at holde Kirken ren fik Læreren et aarligt Vederlag paa 40 Kr.

Nielsen var en pligtopfyldende og dygtig Lærer. Udenfor Skoletiden har han holdt Aftenskole, Ungdomsskole og Husflidsskole. En Tid ledede han Gymnastik med baade Karle og Piger, og i mange Aar var han Leder af en Sangforening i Thorning. Han har altid passet Skolens Have med stor Interesse, og da den nye Skole blev bygget udenfor Byen i 1905, anlagde han selv Haven og plantede hver Busk og hvert Træ i den.

Fru Nielsen, der stammer fra Sinding, har som sin Mand med levende Interesse taget Del i det grundtvigske Folkeliv paa Egnen, og hendes Hus bærer Præg af Orden og Properhed.

De er begge raske og aandsfriske, og de glæder sig til sammen med Børn og Børnebørn at fejre deres Guldbryllupsfest.